



Arbetarhistorisk  
Skildring

FREDRIK PERSSON

# JOHN A HALLDEN

*- Från Skövde till Rockford*

## John A Hallden

John A Hallden, föddes den 17 december 1867, som Johan Alfrid Seger, på Westergården, Segerstorp i Skövde Landsförsamling, Skaraborgs län. Han var näst äldste son till soldaten Johan Fredrik Seger och dennes hustru Christina Andersdotter. Johan Fredrik Seger var korpral vid Kåkinds kompani vid Kungliga Västgöta Regemente. Hans soldatakt berättar att han var 1,69 meter lång och han antogs som soldat den 12 oktober 1860 och att han kom från Varola.

Familjen växte, totalt fick familjen Seger åtta barn, två av barnen dog dock endast ett par månader efter födseln.

Detta var tiden då allt fler svenskar valde att lämna sitt gamla hemland för att finna lyckan i "det stora landet i väster", det vill säga USA.

Hallden lämnade Sverige den 3 mars 1888. Han var vid detta tillfälle ogift men ändå inte ensam då han emigrerade till USA. Hans äldre bror Carl Fredrik emigrerade vid samma tidpunkt. Hans första anhalt i USA blev staden Ishpeming, Michigan (denna uppgift är osäker, finns endast angiven i hans dödsruna i Svenska Socialisten, 1913-05-15) men så småningom hamnade han i staden Rockford, Illinois. Staden var en av den socialistiska rörelsens allra starkaste fästen i hela USA. *Herman Hallström* hade ett stort förtroende bland invånarna. Han var stadens borgmästare under åren 1921-1927 och 1929-1933.

I Rockford kom han att bo på adressen *118 6th Street*. Här blev han medlem och aktiv i *The Woods Worker's Union*, stadens kooperativa rörelse. Sedermera kom han även att bli president för denna rörelse. Han var även politiskt aktiv och var med och grundade *Socialist Studie Klubb*, som fanns i staden innan *Socialist Party* hade organiserat sig. Naturligtvis kom han även att vara med och bilda *Svenska socialistklubben* som var hemmahörande under *Skandinaviska Socialistförbundet* som i sin tur var en underavdelning till *Socialist Party of the United States of America* (förkortas SP-USA).

I Rockford kom också tidningen *Svenska Socialisten* att startas. Tidningen hade kommit att grundas av en svenskättling vid namn *A A Patterson*. Tidningens första nummer utkom den 1 november 1905. Ett år efter att Patterson startat tidningen sålde han den vidare till Hallden och *Oskar Ohgren*. Dessa sålde i sin tur tidningen vidare till Socialistklubben i Rockford året efter. John Hallden var redaktör på tidningen fram till 1911 då den flyttades till Chicago och togs över av Skandinaviska Socialistförbundet.

Förutom redaktörskapet för Svenska Socialisten var Hallden även president för The Worker's Union och han inledde även en politisk karriär i staden. År 1911 valdes han till alderman i Rockford (det vill säga ledamot av stadsfullmäktige). Det var dock inte första gången han ställde upp i ett val i

Rockford. År 1909 ställde han upp i valet till borgmästare i Rockford. Han ställde upp mot den sittande borgmästaren Mark Jardine, som valts till posten två år tidigare, mycket tack vare just socialisternas stöd. Någon egentlig chans att vinna hade han inte, det var lite för tidigt för att socialisterna skulle kunna få denna betydande post. Hallden slutade på tredje plats i valet, valresultatet blev följande: Mark Jardine 4 152 röster, Charles E Jackson 3 275, John Hallden 476 och E W Martin 44 röster.

I stadsfullmäktige beskrivs han som en stridbar ledamot som ofta deltog i debatterna. Han introducerade flera förslag och resolutioner som manade till att förbättra arbetarnas villkor. Förutom redan nämnda uppdrag var han även medlem i *Cabinet Makers Union* och *Lyrans*.

I Svenska Socialisten den 17 april 1913 beskrivs han som "ganska svårt sjuk" i Tyfus-pneumonia. Trots detta ställde han upp till återval till posten som alderman och han segrade i valet som ägde rum någon gång mellan den 17 april och 24 april.

Den 15 maj 1913 har Svenska Socialisten så en stor minnesruna över John Hallden som avlidit på lördagen, vilket torde bli den 10 maj 1913.

Begravningen ägde rum den 13 maj 1913 i Lyrans hall och bevistades av ett antal människor. Pastor E A Wendell höll en kort bön och därefter höll även pastor Barney Thompson en betraktelse på engelska. Stadsstyrelsen med borgmästare Bennet i spetsen var också på plats på de främre platserna. Efter begravningen fördes stoftet till svenska kyrkogården för att bisättas. Svenska socialisterna gick i spetsen med sin fana.

## Källor

Nordahl, Per (1987), *De sålde sina penslar*, Stockholm: Tiden.

Svenska Socialisten (1913-05-15), Chicago.

*Svenska Journalen* (1913-05-13)

- *Soldatakt, VG-5-15-1860, Johan Fredrik Seger*
- *Husförhörslängd, Skövde LF socken 1886-1898*
- *Utflyttningsakt Johan Alfrid Seger*